

## Niek van der Wiel

Nog steeds voel ik me geregeld het kleine jongetje in de grote stad. Utrechters hoor je vaak zeggen dat Utrecht 'eigenlijk een groot dorp is'. Dat kan ik alleen begrijpen als je naar de Nicolaïkerk gaat. Hier voelde ik me na mijn verhuizing direct thuis. Hier had ik het gevoel van een dorpsgemeente waar men elkaar kent en naar elkaar omziet. En allebei vind ik het lekker, de anonimiteit van de grote stad en het gekend zijn in de kerk.



## Marjan Capel

Vlak voor de Covid-periode verhuisden mijn man en ik naar de binnenstad van Utrecht. Dat was een heel lastige tijd om aansluiting te vinden bij een nieuwe kerkelijke gemeente. Het veroorzaakte een tijdelijke 'kerkloosheid'. Die periode maakte duidelijk hoe we het misten om deel te zijn van een kerkgemeenschap. Heel bewust zijn we in het najaar van 2022 deel gaan nemen aan de kerkdiensten van de Nicolaïkerk en daarnaast ook aan de georganiseerde activiteiten zoals de cantorij, de leeskring en de Berlijnreis. Zo leerden we er mensen kennen en ons er steeds meer thuis voelen. Wat een voorrecht om in zo'n prachtig gebouw gemeente te mogen zijn. Wat goed om te zien hoeveel mensen ervoor zorgen dat die kerkgemeenschap meer is dan alleen de kerkdiensten. Zo'n gemeenschap vraagt inzet van de leden, maar natuurlijk ook genoeg financiële middelen om die in stand te houden.



## Verhuur

De Nicolaïkerk wordt naast de zondagse kerkdiensten steeds meer gebruikt voor andere gelegenheden. De kerk kan worden gehuurd voor het geven van concerten, recitals, kooruitvoeringen, lezingen, tentoonstellingen, congressen, recepties en andere bijeenkomsten, mits deze passen binnen het karakter en de sfeer van het gebouw. Ook door het huren van de kerk kunt u meehelpen de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te houden!

De wijkgemeente Nicolaïkerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze is door de Belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat uw kerkelijke bijdragen en giften fiscaal aftrekbaar zijn.



## 50 jaar Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen



# NICOLAÏKERK

ONDER EEN OPEN HEMEL

Wat is onze wijk u waard?

Giften zijn welkom op rekeningnummer  
**NL64 RABO 0130 7194 98**

Nicolaïkerk  
Nicolaaskerkerhof 9  
3512 XC Utrecht  
T 030 - 231 57 34  
info@nicolaïkerk.nl  
www.nicolaïkerk.nl

Ontwerp: [www.manschotgrafimedia.nl](http://www.manschotgrafimedia.nl)  
[ponsontwerp.nl](http://ponsontwerp.nl) | [www.koningharder.nl](http://www.koningharder.nl)  
2024 © Nicolaïkerk Utrecht



Licht op groen  
Actie Kerkbalans 2024

## Duurzame Klaas

Doel: Vanuit Bijbels perspectief nadenken over de integratie van duurzaamheid in ons persoonlijk en gezamenlijk leven



Moestuiniëren met de Kindernevendienst

Films & leeskring



Groene diensten

Met de gemeente in gesprek



Met werkgroepen en commissies in gesprek

Wat willen jullie?

## Licht op groen

Als wijkgemeente voelen we/ weten we ons geroepen om een gemeenschap te vormen rond ons geloof in God en in Jezus Christus, de opgestane Heer. We ontmoeten elkaar daartoe bij de wekelijkse diensten, de kinderkerk, de vespers, ontmoetingsgroepen en pastorale bezoeken. En we brengen ons geloof in praktijk. Dit jaar richten we ons naast de bestaande diaconale activiteiten op duurzaamheid. De werkgroep Duurzame Klaas zal ons daarbij kennis en mogelijkheden aanreiken. In deze folder komen ook een aantal gemeenteleden aan het woord die vertellen wat de kerk voor hen betekent.

Natuurlijk kost het in stand houden van de Nicolaïkerk en de wijkgemeente geld en hiervoor is uw bijdrage van groot belang. Door de inkomsten uit Kerkbalans blijft het mogelijk om samen kerk te zijn en om om te zien naar elkaar. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

## 50 jaar Actie Kerkbalans

### Kerk en Balans

Voor het inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven is de begroting 2024 voor de wijkgemeente opgesteld. De totale uitgaven en inkomsten zijn begroot op € 369.000. Onze uitgaven bestaan met name uit het onderhoud van de monumentale Nicolaïkerk en de salarissen van onze predikant, organisten en koster. De kerk en deze mensen zijn onmisbaar voor onze activiteiten. Ook is er geld nodig voor de kerkdiensten, onze activiteiten en de landelijke en stedelijke afdrachten (voor o.a. verzekeringen en administratie). Tegenover deze uitgaven dienen natuurlijk voldoende inkomsten te staan. De belangrijkste bron van inkomsten bent u! Met de Actie Kerkbalans dient ruim de helft van onze inkomsten te worden verkregen. De overige inkomsten komen uit de verhuur van de Nicolaïkerk, de collecten en subsidies.



Inkomsten 2024: € 369.000



Uitgaven 2024: € 367.690  
K = x1000.



### Dirk Neven



Als gemeente in en rondom de Nicolaïkerk leven we van verwondering, vanuit het vermoeden van een Groot Geheim in ons leven. Een Geheim dat onze leven beaamt, maar ons ook kan tegen spreken of onder kritiek kan stellen, herinnerend aan Israëls profeten. Zo is onze monumentale kerk al vele eeuwen pleisterplaats in het centrum van onze stad waar mensen samen komen voor inspiratie en bemoeiding. Een levendige geloofsgemeenschap die gastvrij wil zijn voor een ieder die voorbij komt, met zijn of haar eigen persoonlijke verhaal, interesses, hoop en verlangens. Om dit alles bij elkaar mogelijk te maken – de verdiepende kringen, de meditatieve bijeenkomsten en retraites, de lofzang in eredienst en vesper, de gastvrijheid van de ontmoetingen – is er veel energie en menskracht nodig. Maar ook klinkende munt. Wij nodigen u van harte uit om ook het komend jaar al dat moois met elkaar weer mee te maken en er financieel via Actie-Kerkbalans aan bij te dragen. In de liefde van Christus,

ds. Dirk Neven

### Ellen Schreyer



Door mijn Oma kwam ik als kind bij een Zondagsschool waar ik verhalen over Jezus hoorde, en daar was het mosterdzaadje gepland. Op mijn 20ste ging ik naar een kerkje in Oud Zuilen waar ik mijn belijdenis heb gedaan. Toen ik ging verhuizen, kwam ik in de Triumfatorkerk terecht, daarna de Marcuskerk, en toen in de Nicolaïkerk een mooie grote kerk. In het huis van God ben ik thuis, ik voel mij vrij als ik daar met mijn broeders en zusters, God mag loven en aanbidden. God is mijn vader, die ik bewonder om de wereld die Hij geschapen heeft, en zijn liefde. Jezus is mijn broeder, die leeft in mij, hij is mijn redder, door Hem heb ik eeuwig leven. De Heilige Geest herinnert mij er altijd aan, hoe ik mag leven, ter Ere van God. Als ik aan Jezus denk, voel ik Vrede! Daar dank ik God voor!

### Hanneke van Beusichem



De Nicolaïkerk speelt al heel lang een rol in mijn leven. Ik was jaren actief maar de laatste tijd ben ik wat meer op de achtergrond betrokken. Toch blijft de band met de Nicolaïkerk altijd warm. Het is een plek waar ik thuis kan komen. Ik ken er veel mensen en veel mensen kennen ook mijn familie. Dat voelt vertrouwd. Maar het is ook een plek waar ik samen met anderen iets op het spoor kan komen van de bron van al het leven, die ik God noem. Het fijne is dat er zoveel kan zijn wat daarnaar verwijst. Soms is het mooie muziek, een zin in de preek die mij raakt, een regel van een lied of een ontmoeting met een fijn mens. Maar altijd is er dat eeuwen oude gebouw waar nog de wolk gebeden hangt van vele generaties voor ons. Dat stemt dankbaar en ook een beetje nederig.

### Dick Hoek



Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we kunnen kerken in de prachtige oude Nicolaïkerk.

Natuurlijk zeg ik als ware protestant dat het in de kerk gaat om het Woord, maar de omgeving doet ook veel. Die bijna heilige ruimte maakt altijd weer indruk op mij. En dan zal het Woord ook wel beter landen.

In onze kerk staat ook de muziek centraal. De prachtige vespers, de hoogstaande concerten, de speciale diensten van Kerst en Pasen brengen het Woord dichterbij. Even de stilte beleven en dan die prachtige muziek.

Maar zo'n kerk kost ook geld. Veel geld. Als voormalig kerkrentmeester begrijp ik daarom als geen ander dat we gezamenlijk flink moeten bijdragen om de kerk en haar diensten in stand te houden. Niet alleen de hoge energielasten spelen daarbij een rol, maar ook de hogere salariskosten en, laten we eerlijk zijn, het kleinere aantal contribuanten.

Je zou meer willen betekenen voor de kerk door meer bij te dragen, maar kan dat?

Verrassend misschien, maar ja dat kan.

Al vele jaren dragen wij bij door middel van een 5-jarige overeenkomst met de kerk voor de betaling van de kerkbalans bij voor een vast bedrag. En omdat de kerk een zogenaamde ANBI is dat fiscaal heel aantrekkelijk. In goed Nederlands: je kunt meer dan de helft van je bijdrage terugkrijgen via de belasting.

Van harte aanbevolen !

