



NICOLAÏKERK

ONDER EEN OPEN HEMEL



Verbonden in diversiteit

Actie Kerkbalans 2025



Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

Voor het inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven is de begroting 2025 voor onze gemeente opgesteld. De totale uitgaven en inkomsten zijn begroot op € 395.000. Onze uitgaven bestaan met name uit onderhoud van de monumentale kerk en de salarissen van predikant, organisten en koster. De Nicolaïkerk en deze mensen zijn onmisbaar voor ons als gemeente. Ook is er geld nodig voor de kerkdiensten, onze overige activiteiten en de landelijke en stedelijke afdrachten voor o.a. administratie en verzekeringen.

Tegenover deze uitgaven dienen natuurlijk voldoende inkomsten te staan. De belangrijkste bron van inkomsten bent u! Met de Actie Kerkbalans dient circa de helft van onze inkomsten te worden verkregen. De overige inkomsten komen uit de verhuur van de Nicolaïkerk, de collectes en subsidies.

verbonden in diversiteit

Als gemeente van de Nicolaïkerk vormen we een gemeenschap rond de goede boodschap over leven en opstanding van Jezus Christus. We vieren dat en horen daarover in de wekelijkse diensten, de kinderkerk, de vespers, de meditatiegroep, de ontmoetingsgroepen. En we geven ons geloof vorm in het dagelijks leven. Door pastorale aandacht voor elkaar, door diaconale hulp, door inzet voor natuur en milieu, maar ook door in gesprek te gaan met elkaar over al dan niet gemakkelijke onderwerpen.

In deze folder komen ook een aantal gemeentelieden aan het woord die vertellen wat de kerk voor hen betekent. Het in stand houden van de Nicolaïkerk en de wijkgemeente kost natuurlijk geld en hiervoor is uw bijdrage van groot belang. Door de inkomsten via de Aktie Kerkbalans blijft het mogelijk om samen kerk te zijn en om te zien naar elkaar. Alvast hartelijk dank voor uw steun!





Dirk Neven

Al vele eeuwen is onze Nicolaïkerk een prachtig baken in de stad, ook letterlijk. Immers onze patroonheilige Nicolaas gaf zijn naam ooit aan de kerk als de kerk van vissers en schippers in het Utrechtse. In een wereld van tumult en verwarring mag onze kerk die rol van baken nog steeds vervullen. Dat doen we samen, rondom de Schriften, met de vele mooie muziek als ondersteuning, en meditatie, mystiek en bezinning als de wegen naar ons hart en onze medemens en de bredere samenleving. Zo hopen we dat er een ruimte ontstaat waar het kàn gebeuren dat de Naam wil wonen... Om zo'n toevluchtplek voor het Geheim te vormen, zijn er natuurlijk ook middelen nodig, ook geldelijke, om zaken te faciliteren. Wij nodigen u van harte uit om ook het komend jaar al dat moois met elkaar weer mee te maken en er financieel via Actie-Kerkebalans aan bij te dragen. In de liefde van Christus, ds. Dirk Neven predikant Nicolaïkerk.



Inkomsten 2025 x 1.000 met %



- Actie Kerkebalans
- Verhuur kerkgebouw
- Subsidies
- Financiële baten
- Collecten en giften
- Bestemmingsreserve

Uitgaven 2025 x 1.000 met %



- Medewerkers
- Kosten kerkgebouw
- Gemeenteleven
- Afdrachten
- Administratie

Alda de Kruijf

Toen ik 8 jaar geleden voor het eerst in de Nicolaïkerk kwam kon ik gelijk mee met een gemeentereis naar Engeland. Daarna ben ik ook nog naar Duitsland/de Lunenburgerheide meegegaan en naar het klooster in Chevotogne. Hele inspirerende reizen en zo leerde ik gelijk veel mensen kennen.

Als mijn tennisvriendinnen vragen waarom ik naar de Nicolaïkerk ga zeg ik: ja dat kan ik moeilijk zeggen. Hoe moet je uitleggen dat ik geniet van het samen zingen, samen koffiedrinken na de dienst. Het luisteren naar het gesprek van de dominee met de kinderen. Ik neem deel aan bijbelkringen. soms doe ik mee met mediteren (huis voor de ziel). Dat zouden ze maar zweverig gedoe vinden.

Dus antwoord ik maar: ik wil graag onder de mensen zijn op zondagen, anders voel ik me zo alleen. Ik ben gescheiden. Mijn kinderen komen mij echt niet opzoeken op zondag. zoals ik wel deed bij mijn ouders.



Ik roep alle kerkmensen op om flink bij te dragen aan de Actie Kerkebalans. Zodat we 's winters weer de verwarming aan kunnen doen tijdens de kerkdiensten. Een stuk aangenamer zou dat zijn. Ik heb zo'n hekel aan kou. Dus geef ruimhartig voor deze prachtige Nicolaïkerk.

Soli Deo Gloria

Anna van Kooten

Sinds jongs af aan zit ik bij de Nicolaïkerk. Ik heb het altijd al ervaren als een tweede thuis. Niet alleen door het mooie gebouw, maar ook door de vertrouwde gezichten die er elke zondag zijn. Ook ervaar ik de kerk als een plek waar ik mijn geloof kan verdiepen. Dit gebeurde eerst door de verdieping in de Bijbel die ik bij Klaas Junior mee kreeg en daarna door de gesprekken die bij de tienerdienst werden gevoerd. Nu doe ik mee aan de belijdeniskring waarbij er nog een slag dieper op de vragen van het geloof wordt ingegaan. Daarnaast vervul ik de mooie taak van lector. Ik hoop dat het mooie van onze kerk de komende jaren ook voortgezet mag worden en dat we daar allemaal ons steentje aan bijdragen.



Peter Nieuwenhuizen

Al 35 jaar komen we in de Nicolaïkerk. We mochten er trouwen en onze twee dochters laten dopen. We zijn diep verbonden met deze wijkkerk. Als diaken mag ik daar ook mijn betrokkenheid tonen. We proberen met een klein team van diakenen het verschil te maken voor mensen in nood. Denk aan gevangenen, mensen in financiële nood, daklozen, ongedocumenteerden, ouderen, eenzame of verwarde mensen. De vraagstukken die in de hele stad spelen proberen we aan te pakken met de gezamenlijke diaconie van de stad Utrecht en de samenwerking met alle maatschappelijke organisaties in de stad via het Diaconaal Netwerk Utrecht. Met de zondagse collecten kunnen we speciale doelen ondersteunen die voor onze wijkkerk belangrijk zijn. We kijken of er in onze wijk doelen zijn die aandacht verdienen. De Actie Kerkbalans richt zich op de overige (on)kosten voor het werk van onze kerk, waardoor de erediensten door kunnen gaan.



Bianca van Dijk

Om de hoek, daar woon ik. Samen met mijn dochter Bente aan de Abstederdijk. En de dichtstbijzijnde kerk? De Nicolaïkerk.

Toen ik op zoek was naar een kerk herkende ik bij de Nicolaï patronen vanuit m'n jeugd bij de christelijk gereformeerde kerk. Maar het voelde lichter en vrijer, en daar was ik wel naar op zoek.



Al jaren ben ik tienerleiding bij de Tienkerk. Heel gaaf om jonge mensen te zien opgroeien, en ze (hopelijk) een goed gevoel te blijven geven bij de kerk en het geloof door te geven. Sinds drie jaar doen we jaarlijks een reis voor de tieners naar Taizé. We zien dat de tieners daar heel enthousiast over zijn. Als er nog meer goede ideeën zijn voor tieners, spreek me vooral aan!



Ronald van der Heide

Ruim 20 jaar geleden kwam ik in Hoograven wonen. Sindsdien ga ik naar de Nicolaïkerk. Ik kom er graag, het monumentale gebouw geeft me rust en schept ruimte voor bezinning. De eerste jaren kwam ik zo nu en dan, maar sinds de geboorte van onze kinderen kom ik meer geregeld met het gezin. We willen ze het geloof en de daarbij behorende verhalen en rituelen graag doorgeven. We zijn daarin ook wel zoekende. Het motto 'onder een open hemel' is voor ons precies waarom we ons thuis voelen bij de Nicolaïkerk: er is ruimte je eigen invulling aan het geloof te geven. Die invulling zit voor mij persoonlijk in het omgaan met de wereld, de Schepping. Vanuit het vertrouwen wat God de mens heeft gegeven voel ik me daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Ik zit dan ook in de werkgroep Duurzame Klaas, en ben een van de trekkers van de moestuin. In die moestuin komt voor mij alles samen: de verwondering voor het leven, liefde voor de natuur, de blijdschap van een goede oogst en het samen delen van alles wat we meemaken en mogen ontvangen.



Verhuur

De Nicolaïkerk wordt naast de zondagse kerkdiensten steeds meer gebruikt voor andere gelegenheden. De kerk kan worden gehuurd voor het geven van concerten, recitals, kooruitvoeringen, lezingen, tentoonstellingen, congressen, recepties en andere bijeenkomsten, mits deze passen binnen het karakter en de sfeer van het gebouw. Ook door het huren van de kerk kunt u meehelpen de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te houden!

De wijkgemeente Nicolaïkerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze is door de Belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat uw kerkelijke bijdragen en giften fiscaal aantrekbaar zijn.



Actie Kerkbalans

*Geef vandaag
voor de kerk
van morgen*

**Wat is
onze wijk
u waard?**

***Giften zijn welkom op
rekeningnummer
NL64 RABO 0130 7194 98***

Nicolaïkerk

Nicolaaskerkhof 9
3512 XC Utrecht
T 030 - 231 57 34
info@nicolaïkerk.nl
www.nicolaïkerk.nl

