

WINTERSPORT

In het dorpsrestaurant wordt koffie besteld, warme chocola met slagroom en thee. De serveerster wijst op de lokale specialiteit: Apfelstrudel met vanillesaus. En ogenblikkelijk komt de associatie op met winter en wintersport. Dochterlief weet het ook meteen te plaatsen uit haar winterse verleden; après-ski is het woord dat bij haar opkomt. Tijden van weleer. Na het skiën naar de Gaststube en dan genieten van een warme drank en iets lekkers. De smaken komen als vanzelf terug in de mond. Eine Tasse Kaffee mit Kuchen, Glühwein und Rüeblitorte, Käsetorte, Apfelstrudel, Schwarzwälder Kirschtorte, allerlei heerlijks dat je kon bestellen uit de Stube-vitrine. De Kirschtorte was favoriet: vele laagjes chocoladecake, met sappige kersen en room ertussen en slagroom er bovenop. En tijdens het genieten dan bijkomen van een hele dag in de buitenlucht, in de sneeuw, zon, inspanning. De spieren vermoeid, de voeten en enkels koud en stram door een hele dag geklemd te zitten in lompe skischoenen. De ski's staan buiten en de stokken hangen eraan, de sneeuw is van de skischoenen afgestampt en de bovenste bindingen zijn nu geopend, de muts en handschoenen uit. De warme Stube in en dan genieten tot je rozig naar je verblijf terug waggelt op skischoenen of moonboots. Of glijdt.

Het begon in de zestiger jaren. Opa had tijdens de oorlog in het gevangenkamp tuberculose opgelopen en moest na de oorlog herstellen. In het Zwitserse Davos was een Nederlands kuuroord waar hij behandeld kon worden. Innerlijk verwond door de oorlog en lichamelijk door het werk aan de Birma-spoorlijn, accepteerde hij gelaten zijn nieuwe lot. Jarenlang zou hij er moeten blijven. Met zijn echtgenote verhuisde hij naar het wintersportcentrum Davos, waar hij een kamer in het kuuroord betrok met een breed balkon, waar hij kon liggen en 'kuren' zoals dat genoemd werd. Elke dag de frisse en koude berglucht inademen, dat moest die tbc-bacterie in zijn longen de das omdoen. Zijn verslaving aan zware sigaren hielp zijn longen hierbij niet echt. Het leven in het kuuroord werd een wereld op zich. In de roman *De Toverberg* (Der Zauberberg) van Thoman Mann uit 1924 staat zo'n kurend leven van Hans Castorp in Davos opgetekend. Naast het kuren hervindt ieder er een nieuw levensritme, zoals later ook Opa; hij ging er lesgeven in wiskunde en Engels, familie kwam op bezoek.

Als jonge kleinkinderen mochten we mee en leerden spelenderwijs skiën, hoe klein we ook waren. Het was nog de tijd van de zware ski's met aluminium randen en bindingen, zwarte leren skischoenen met aluminium getande gespen,

2020 Week 4 20 jan.-26 jan.

sportbroeken met plooi, wollen mutsen en zwarte zonnebrillen. Helmen, kunststof gegoten schoenen, roze ski-outfits en flitsende spiegelende oogbeschermers waren nog niet uitgevonden. In skiklasjes met 'Talski belasten' en 'im Schneepflug' naar beneden, met liftabbonnementen omhoog, achter de leraar aan (Joachim, Hans, Gerhard) en later op de dag de hereniging met de ouders die een eigen skiprogramma hadden. En dan naar die Gaststube.

Later werd de bestemming ook Frankrijk, Oostenrijk of Duitsland, maar altijd weer die afsluiting met iets lekkers na de inspanning. Zoals Apfelstrudel.